

Reisverslag familie Maatman

5 oktober 2016

Hoi Brenda,

We zijn inmiddels ruim een week terug uit Tanzania. Onze vakantie is wat met horten en stoten verlopen, maar dat lag zeker niet aan de organisatie. Na een lange voorbereiding en het maken van de juiste keuzes vertrekken we op 12 september naar Tanzania. We landen op Kilimanjaro Airport en worden hartelijk ontvangen door Mohamed. We reizen naar onze eerste locatie Ilboru Lodge. Een prima locatie om te slapen en ook hier zijn de mensen hartelijk en behulpzaam. De volgende dag hebben we gebruikt om de omgeving wat te verkennen. We zijn naar de Ngeresi stam geweest. Mooie uitleg van de gids gekregen hoe de bewoners daar leven.



De volgende ochtend zijn we vertrokken naar de Kilimanjaro, alwaar we de beklimming via de Rongai route zouden doen. Even kennis gemaakt met de gidsen, kok en porters. Toen alle spullen waren verdeeld onder de porters konden we met de beklimming beginnen naar het eerste kamp. Het was al meteen pole pole (rustig rustig). En dat leer je vanzelf wel. Het is 's-avonds vrij snel donker en er is verder niets te doen op de Kili. Dus op tijd naar bed. De andere ochtend vroeg op en konden we na een stevig ontbijt weer verder naar het volgende kamp. En zo kwamen we de derde dag op het volgende kamp aan en toen ontstonden bij ons de problemen. Hoogteziekte. Je leest er over en je hoopt dat het jou niet overkomt. Eerst mijn zoon en ik later. Hoogteziekte is een raar fenomeen. Je houdt geen eten meer binnen en je krijgt bijna geen eten meer naar binnen en die zeurende hoofdpijn. Behoorlijk beroerd. De andere dag hebben we in overleg met beide gidsen besloten terug te keren. Op dat moment is de teleurstelling groot, maar je weet dat het een wijs besluit is. Ondanks alles hebben we met de groep eigenlijk wel lol gehad. Ze hebben er alles aan gedaan om het ons zo aangenaam mogelijk te maken. We hebben gewoon domme pech gehad.

Safari



Maar we hadden ook vier parken geboekt en dat zou alles weer goed maken. Het eerste park was Manyara. Een mooi park om mee te beginnen. Je komt er onder andere Pumbaa van de Lion King tegen.



Na Manyara National Park zijn we de andere dag door gereisd naar de Serengeti. Een park zo groot als Nederland denk ik. Het is een mooi park. Het wild moet je daar echt opzoeken en daar hadden wij een uitstekende gids voor. Longi had een neus voor het speuren naar wilde dieren. Zo kwamen maar zo een cheeta en een luipaard in de boom tegen nagenietend van zijn verorberde prooi.



Na twee dagen Serengeti zijn we doorgereisd naar Ngorongoro national park. Dit park ligt in een hele grote krater waarvan de kraterwand soms wel een paar honderd meter hoog is. Ook weer een prachtig park met veel wild om te bekijken. We hadden vier beesten van de big five al wel gezien maar de neushoorn nog niet. En die kwamen we in dit park tegen.

Safari



Na een dagje bijkomen bij Eileens Trees (een accommodatie die ook zeer aan te bevelen is) gaan we naar het laatste park van onze trip. Tarangire national park. Ook in dit park komen we veel wild tegen vooral olifanten, hele grote olifanten. Prachtige beesten en mooi om te zien hoe ze elkaar beschermen. We hebben in dit park bij Tarangire Safari Lodge geslapen, de mooiste locatie tot nu toe. De andere dag was onze laatste vakantiedag alweer.



Later in de middag hebben we Brenda ontmoet en samen geluncht. We hebben even lekker bijgepraat om vervolgens af te reizen naar Kilimanjaro Airport. Onze vakantie zat er op.

Het was een leuke vakantie. Alle complimenten naar de organisatie. Alles was tiptop geregeld. En kwam er iets tussen ook dit werd goed en prettig opgelost. Brenda, Mohamed en Longi van de organisatie bedankt voor alles!

Met vriendelijke groet,
Ben Maatman