

Kenia - Reis op maat

Reisverslag safari in Kenia van 6.2. tot 16.2. 2012 gemaakt samen met mijn 2 broers. Ik ben zelf al een aantal jaar reisbegeleider in Oost Afrika en Nairobi is een vertrouwde plek. Voor mijn broers is het de eerste kennismaking met 'donker' Afrika!

Bezochte parken; Samburu National Reserve, Nakuru National Park, Lake Naivasha en Masai Mara National Reserve.

Aankomst Nairobi maandag 6 februari

Aankomst 20.40 uur na een uitstekende rechtstreekse vlucht met de KLM. Visum en bagageafhandeling ging (dit keer) zeer voorspoedig. Het is rustig op de luchthaven en Jeremiah, de contactpersoon van Brendafrica in Nairobi, en Salim, onze driver en gids, wachtten ons op. Heerlijk om weer terug te zijn in Kenya!

Het hotel in Nairobi is eenvoudig maar prima centraal gelegen. De kamerindeling was niet helemaal duidelijk: mijn 2 broers kregen een 2 persoonkamer met een klein 2 persoonsbed toegewezen. Enfin na uitleg was er gelukkig ook een kamer voorhanden met 2 aparte bedden. Slaapt toch iets geriefelijker. Het eerste Tusker biertje met elkaar gedronken en getoast op de safari

Samburu NR 7 - 9 februari

Om 7.30 staat Salim met onze safaribus klaar en kan de reis beginnen. We reizen via Nanyuki en Isiolo richting Samburu. Binnen 15 minuten na vertrek staan we in een (voor mij vertrouwde) chaotische traffic jam bij een rotonde met verkeer dat alle kanten oprijdt (behalve de goede). Niemand toetert, geen obscene gebaren alleen een vorm van acceptatie. De politie is in geen velden te bekennen. Uiteindelijk stappen een aantal bestuurders uit en regelen het verkeer. Welcome to Kenya!

Vorbij Karen (dichtbij het huis van Karen Blixen) wordt het landschap heuvelachtig groener en neemt ook de verkeersdruk af. De nieuwe hoofdweg is zo goed als klaar en dit maakt het reizen ook een stuk gemakkelijker. We maken een korte stop bij een souvenirshop in Sagana voor een kopje koffie en de eerste "hey my friend, you have a look in my shop?" volgt. De Keniaanse bevolking benadert je vrijwel altijd met een stralende glimlach en is altijd in voor een praatje, zo ook in Sagana. Ook al koop je niets.

Iedereen maakt gebruik van de hoofdweg, voetgangers, fietsers met overvolle lading, ezels en geiten etc. Kortom er is voldoende te zien!

In Nanyuki (een oude Engelse nederzetting) kopen we de befaamde samosa's bij de Settler Shop. De evenaar zijn we inmiddels gepasseerd en er is geweldig uitzicht op Mount Kenya (circa 5850 meter). De weg slingert zich omhoog tot ruim 2.000 meter. Veel internationale bedrijven zijn in deze omgeving neergestreken wegens de zeer vruchtbare grond. Rond het middaguur zijn we bij Isiolo, de laatste stad voordat de bush begint. Hier lopen allerlei bevolkingsgroepen rond,



Safari



waaronder veel Somaliërs. Vanaf hier dalen we af richting Samburu en loopt de temperatuur op. De weg is (sinds 1 jaar) geasfalteerd tot aan de gate.



Het dak gaat omhoog en kan de eerste gamedrive starten. Altijd weer een exciting moment. Verrekijker in de aanslag, stof happen en spotten maar.

Samburu is een prachtig park zonder omheining en uitkijkend op allerlei bergformaties waardoor het landschap continue varieert. De rivier Ngiro Ewaso is de hoofdadere van Samburu en Buffalo Springs, zeker in deze droge tijd. Salim vertelt ons dat de verbindingsbrug tussen Samburu en Buffalo Springs tijdens de laatste regen is weggeslagen.

Sopa Lodge ligt prachtig op een escarpment met geweldig uitzicht over de savanna. De ontvangst (rond 15.00 uur) is uiterst vriendelijk (glasje gekoeld sap en verfrissende doekjes) en we kunnen zo aanschuiven bij de lunch. Uiteraard met een heerlijk koud biertje.



De rest van de middag rusten we uit bij het zwembad en genieten van de warmte en de Bush geluiden. Het (buffet) diner is klaargemaakt door een zeer enthousiaste kok die al zijn specialiteiten weet aan te prijzen, vooral het toetjesbuffet.....!

Prima cottages met alle voorzieningen en goede bedden voor een weldadige nachtrust.



Game driven betekent: VROEG OPSTAAN. Hier had ik mijn broers al op geattendeerd. Enfin als de wekker om 06.00 uur afgaat...sta ik maar als eerste op. Prima ontbijt, dat een goede basis vormt voor interactief spotten van game! Beide dagen maken we lange gamedrives en grote kuddes olifanten bij de rivier en de bijzondere netgiraffes (alleen in Samburu) worden veelvuldig gespot. Ook gerenuks (alleen in Samburu), impala's, oryx, dik diks en grant gazelles lopen in grote getallen rond. Het is rustig met auto's en hebben alle tijd om rustig te genieten van alle mooie vergezichten. Game driven is een geweldige ervaring, iedere keer opnieuw. Het

opsnuiven van de geur, het intensief spotten en alle beestjes zo vredig naast elkaar te zien grazen. Alert blijven ze altijd omdat gevaar op de loer ligt. We hebben geluk: we spotten ook 4 leeuwen en een luipaard! De prachtige grevy's zebra(alleen in Samburu) zien we helaas weinig, slechts 1 in het struikgewas. Verder heel veel (roof en loop)vogels, vervet monkeys, baboons en mungoses.

Safari



Lake Nakuru NP 9 - 10 februari

Vroege start richting uitgang Samburi gate richting Nanyuki en Thomsonfalls lodge voor een korte stop (heerlijk koel biertje op het prachtige grasveld met uitzicht over de waterval). Het laatste stuk tot aan de lodge is beroerd (veel kuilen en gaten, tja dit is ook Afrika). Het laatste stuk tot aan Nakuru met prachtig uitzicht over de Great Rift Valley is prima. Flamingo Hill tented camp ligt in het park, dichtbij de hoofdingang. Wederom een zeer hartelijke ontvangst en een prima lunch.. De rest van de middag game driven in het park. Nakuru is wel omheind, vanwege de neushoorns en omdat het park tegen de stad aan grenst. Dit maakt het park kwetsbaar maar ook zeer bijzonder. Het water van het (sodium) meer staat bijzonder hoog en zijn helaas weinig flamingo's present. Maar dat kan de pret niet drukken, neushoorns, buffels en heel veel meer game wordt van dichtbij gespot. De big five is binnen!



Na de avond gamedrive lekker gezwommen en na een uitgebreid 4 gangen menu met volle buik in prima uitgeruste tent heerlijk geslapen.

Lake Naivasha 10 - 11 februari

We maken een lange ochtend gamedrive en verlaten het park via een andere uitgang die uitkomt op de hoofdweg richting Lake Naivasha. Prima weg tot aan Elsa Mere Lodge (voormalig huis van Joy en George Adamson), onze volgende overnachtingsplek, beiden bekend door hun werk met leeuwen, cheeta's en luipaarden). Een Bijzonder echtpaar en de lodge ademt nog steeds de sfeer uit van hun leven.



Geluncht in de grote (Engelse) tuin met uitzicht over het meer en de rest van de middag gerelaxt. Rond 4 uur worden de white colobus apen gesignaleerd, tja High Tea time! Blijkbaar zijn de apen hiervoor op de hoogte. Dit levert wel komische taferelen op. Helaas kunnen we niet het water op omdat (wegens verkeerde wind) het haventje van Elsa Mere is dichtgeslibd met de waterhyacint.

Masai Mara 12 - 14 februari



Vroeg ochtendbezoek aan het (sodium) Crater Lake. Hier blijken alle gemiste Nakuru flamingo's te zitten. Super om ze toch nog te kunnen observeren. Salim meldt dat ze zelfs nesten aan het maken zijn. Iets wat bijzonder blijkt te zijn op deze locatie.

Vervolgens doorgereden richting Narok via een prima snelweg met wederom fraaie uitzichten waaronder op Mount Logonot. Na de afslag richting Masai Mara verandert het wegdek in een stoffige weg met kuilen,

stenen, gaten en een lekke band. Tja ook dit hoort erbij. Later horen we dat door de vele regen in december het wegdek grotendeels is weggeslagen. Uiteindelijk bereiken we Siria Tented Bushcamp in de loop van de middag. Ook hier een zeer hartelijk welkom en de verfrissingdoekjes worden zeer dankbaar aanvaard. Een geweldige lunch, koel biertje en het fantastische uitzicht over de Masai Mara verstomt alle ellende van de lange rit.

Er is zelfs een plunge pool met uitzicht op de Mara om af te koelen, wow! De tenten zijn fraai ingericht met een heuse bushshower. In de nacht grazen impalas en zebras voor de tent.

2 geweldige dagen met lange gamedrives in de Masai Mara volgen om aan het einde van de dag te genieten van de plunge pool en een koel biertje. Cheeta's en leeuwen gespot. Alleen de male lion ontbreekt nog op ons lijstje.

Nairobi - Amsterdam 15 februari

Toch nog een zeer vroege gamedrive gemaakt. Om 6.30 in de Mara en wederom een cheeta gespot (jagend op male impala). We signaleren onrustige topis bij het verlaten van het park en zowaar spotten we een mannetjes leeuw! We krijgen toestemming om toch nog even in het park te mogen blijven om de Lion King van dichtbij te spotten. Een geweldige afsluiting van een super reis.

De rest van de dag voorspoedig (wederom via de slechte weg tot bij Narok...) afgelegd en rond 16.00 uur arriveren we in Nairobi. We drinken een laatste borrel met Salim op een (hotel) terras met uitzicht op Nairobi NP. Hij heeft ons fantastisch begeleid als chauffeur en gids.



De KLM vlucht heeft geen vertraging en rond 22.30 stijgen we op en zien Nairobi by night langzaam vervagen. Kwaheri Kenya. Een geweldig mooi land. We hebben totaal geen last gehad van onlusten die helaas het noorden teisteren. Iedereen is super vriendelijk en dankbaar dat we voor Kenya hebben gekozen als safaribestemming.