

Het reisverslag van Anouk, 13 jaar

We begonnen op 27 juni 2008 heel vroeg. Het vliegtuig vertrok om 11:20, we kwamen om ongeveer 20:45 aan in Arusha. Vandaar uit zijn we met een binnenlandse vlucht overgevlogen naar Mwanza.

Vanuit Mwanza gingen we met de auto en een stukje veerpond naar Sengerema. Daar staat een ziekenhuis waar mijn vader en moeder hebben gewerkt. We overnachtten in het questhouse van het ziekenhuis, dat was wel grappig, want het bleek het huis van mijn vader en moeder te zijn.

Daarna gingen we via safari's naar het Zuiden, Dodoma. We begonnen in De Serengeti, daarna de Ngorongorokrater en we hebben afgesloten met Tarangire (olifantenpark).

Daar hebben we heel veel dieren gezien, ook zeldzame zoals de cheetah, de neushoorn en natuurlijk (niet zeldzame dieren) heel veel giraffes, gnoes en zebra's, impala's, apen en leeuwen. Op het meer in de Ngorongorokrater heel veel flamingo's (honderden) en in Tarangire heel veel olifanten, ook van heel dichtbij.

Hier een paar foto's van de leukste en mooiste dieren:



Na alle safari's zijn we naar Dodoma gegaan. Daar bleven we een nacht en gingen naar Iringa, in Iringa namen we de bus naar Mbeya en vandaar uit gingen we naar het ziekenhuis in Igogwe. Daar hebben mijn vader en moeder ook gewerkt, zelf hebben ik en mijn broer daar ook gewoond! Vanaf mijn geboorte tot mijn tweede jaar. Daar bleven we 5 dagen, omdat mijn vader en moeder daar heel veel mensen kenden. Overall waren bananenbomen dat is echt heel leuk in Tanzania. Daarna gingen we vanaf Mbeya naar Dar es Salaam met de bus, dat was een lange, maar wel goed verzorgde busreis, het duurde een hele dag. We bleven daar een nacht en daarna werden we naar de boot gebracht, want we gingen de laatste 5 dagen nog naar Zanzibar. 2 dagen stad en 3 dagen strand en zee. De eerste dag op Zanzibar was rustig, de tweede dag was mijn broer (Tim) jarig!

Die dag gingen we door allerlei steegjes lopen en dingetjes kopen. De derde dag werden we met een auto naar het strand en de zee gebracht, naar een lodge. Wat we vooral hebben gedaan die dag was zwemmen! Vooral Tim en ik.

De vierde dag was echt een hele leuke dag op Zanzibar, we gingen namelijk zwemmen met de dolfijnen!!! We gingen 's ochtends vroeg in de boot op weg naar het midden van de zee. We kwamen een paar keer groepen dolfijnen tegen en daar mochten we mee zwemmen! Tim en ik hebben ze zelfs aangeraakt!! Dat kan dus allemaal. Op het laatst mochten we nog ongeveer tien minuutjes snorkelen.



In totaal zijn we bijna 2 uur op het water geweest! Dat vond ik eigenlijk de leukste dag van de vakantie!!! De 5^e (laatste) dag hadden we fietsen gehuurd en gingen fietsen, dat was ook heel mooi, we waren naar de andere kant gefietst (+/- 13 km) naar de andere zee.



Daarna gingen we weer terug en gingen 's middags weer zwemmen. Dat was onze laatste dag op Zanzibar. De volgende dag werden we naar het vliegtuig gebracht en vlogen we terug naar Nederland. We kwamen op 22 juli om 7 uur aan.

De reis is heel fijn verlopen, want Brendafrica regelt alles voor je, ze boekt alles al van te voren zowel de verblijfplaatsen als de bustickets, vliegtickets en ze regelt dat je overal naar toe kan, je hoeft zelf bijna niet na te denken!! Dat is wel heel fijn!

Groeten,

Ron, Cobi, Tim,

ANOUK