



Dag tot dag beschrijving Klassieke Safari Noord Tanzania

Dag 1, aankomst en transfer naar Arusha

Aankomst Op Kilimanjaro Airport, transfer naar Arusha waar we in een eenvoudig hotel slapen.

Dag 2, vrije dag in Arusha

Vrije dag waarin je Arusha kunt verkennen en als je nog nooit in Afrika bent geweest alvast wat kunt wennen aan de speciale atmosfeer. Arusha heeft een grote markt en een klein museum met de Tanzaniaanse geschiedenis in foto's. Diegenen die geïnteresseerd zijn in mensenrechten kunnen het Tribunaal van Rwanda binnenlopen. Sociaal geïnteresseerde reizigers kunnen b.v. het straatkinderen project van Mama Happy bezoeken. Mocht je zin hebben om Afrikaans te trommelen of lekker te wandelen door de natuur naar een nabijgelegen dorp -USA River-; alles kan. Je kunt ook gewoon relaxen of zwemmen in het zwembad van een hotel of alvast shoppen, souvenirs genoeg in Arusha. En met een beetje geluk maak je een prachtige foto van Mount Meru,

Dag 3, Arusha National Park

Vroeg op, we gaan naar Arusha National park. Een groen park, met veel bomen waaronder een prachtige ficus, een heilige boom. Maar ook een goede schuilplek voor apen en vogels. Er zijn geen katachtigen in Arusha National Park maar wel olifanten, giraffen, antilopen en de mooie zwart-witte franje aap. Een gids wijst de weg en beschermt ons tegen eventuele gevaren. Helaas spreken de meeste parkgidsen weinig Engels, maar onze chauffeur/gids vertaalt. Lunchpakket mee, na de wandeling maken we nog een gamedrive met Landrover langs de Momella meren, waar waterbokken grazen en het water vol staat met flamingo's! Het einde van de dag gaan we weer terug naar Arusha.

Dag 4, Tarangire National Park

Onze kampeervakantie begint. We laden de Landrovers op, nemen zo min mogelijk bagage mee en doen nog wat laatste boodschappen bij de supermarkt voor dat we onderweg gaan naar Tarangire National Park. Een geweldig park met vele olifanten,

Brendafrica travels

prachtige Afrikaans rode aarde, tientallen baobab bomen, leeuwen en luipaarden, vele vogels enz! Het is vanuit Arusha twee uur rijden, de auto's worden ingespoten met een middel tegen de tseetseevlieg zodat we rustig onze gamedrives kunnen doen. Lunchen doen we op de picknickplaats, zwemspullen bij de hand, want misschien heb je dan zin om in een lodge met zwembad te pauzeren. We slapen binnen het park op de campsite in goede (koepel)tenten.

Dag 5, Lake Manyara National Park

Een vroege gamedrive in het Tarangire National Park. Na het ontbijt vervolgen we onze safari naar het dorpje Mto wa Mbu, wat letterlijk betekent "rivier van muggen". In dit dorp staan we op een groene camping met zwembad. Na een late lunch maken we een gamedrive in Lake Manyara National Park. Het park is bekend om zijn boomleeuwen, maar er zijn ook veel nijlpaarden, olifanten, buffels, zebra's, impala's en andere antilopen. Er is een geweldig uitzicht vanaf de picknickplaats over Lake Manyara. Veel water was er niet in het begin van het jaar in het meer. Lake Manyara is een sodameer, er was een beetje water met grote witte zoutstranden en in de verte een roze gloed van flamingo's. Toch is het park groen, het krijgt water via ondergrondse rivieren afkomstig uit Kilimanjaro NP. Na de gamedrive, eten we op de campsite waarna wellicht een optreden van de plaatselijke jeugd, acrobatiek en dans of een wandeling door Mto wa Mbu.

Dag 6, vertrek naar Serengeti National Park

Op weg naar de Serengeti (zo'n 200 km.). We vertrekken vroeg en stoppen regelmatig onderweg. We drinken koffie met uitzicht over de Ngorongoro krater, bezoeken een masaidorp en picknicken onder een acaciaboom.

De Masaai stam woonde voorheen in de Serengeti. Serengeti betekent in KiMaa (taal van Masaai) 'eindeloze vlaktes'. De wereldopinie bepaalde dat er geen mensen moeten wonen in een gebied dat bestemd is voor wilde dieren. De Masaai zouden bedreigend zijn voor de natuur en zouden veel leeuwen doden. De Masaai moesten de Serengeti verlaten, waardoor er nog weinig ruimte was voor hun vee waar ze mee rondtrokken. Een nieuw middel van bestaan werd gezocht binnen het toerisme of als askari (bewaker), het meest voorkomende beroep in Tanzania.

De Masaai wonen wèl in de Ngorongoro Conservation Area wat grenst aan de Serengeti en de Ngorongoro krater. Het vee mag water drinken in de Ngorongoro krater. De Masaai zijn een trots volk dat echt van hun vee houdt; koeien zijn hun kapitaal. Met de droogte van 2005 hebben veel Masaai kapitaal verloren. De Masaai worden min of meer verguisd door de andere bevolkingsgroepen binnen Tanzania; ze passen zich niet aan binnen het overheidsbeleid maar trekken wel veel toerisme!

Brendafrica travels

Net als de Nederlandse samenleving is de Masaai samenleving in ontwikkeling en kan men niet generaliseren. Er zijn Masaai die studies afronden, een belangrijke positie in de regering hebben, Masaai die in de parken een werkplek hebben gevonden, Masaai die traditioneel wonen en een grote groep die van alles buiten de boma (dorp) doet, maar zodra er feest en vrije dagen zijn weer graag naar huis terug gaan in hun traditionele kledij.

Sinds de Masaai uit de Serengeti zijn verdreven krijgen gnoes en zebra's geen koeziektes meer en dreigt er een overschot aan grote kuddes. Het gras wordt nu door parkrangers afgebrand om de groei van verse grasloten te vergemakkelijken. Voorheen deden der Masaai dit. Halverwege de middag bereiken we Nabel Gate, de ingang van Serengeti National Park waar we een ticket kopen, het dak van de landrover open maken en een gamedrive maken naar de campingplaats.

Met de chauffeur/gids zoeken we naar de leeuwen en (jacht)luipaarden. De campsite is een vrij gebied in Serengeti. Er is geen bewaking en vaak weinig water. Het is een prachtige plek waar we 's nachts dieren horen: huilende hyena, brullende leeuwen of een wrattenzwijn. Het is onverstandig om je tent 's nachts uit te gaan, plassen doe je in een fles, de reisbegeleiding geeft goede raad! Vergeet vooral niet naar die geweldige sterrenhemel te kijken waar je stil van wordt... De Serengeti, een geweldig park.

Dag 7, gamedrive Serengeti National Park

We maken gamedrives in verschillende delen van de Serengeti. De chauffeur/gids doet echt zijn best om dieren te spotten, vaak geholpen door collega's die informatie doorgeven via de radio. Elk jaargetijde geeft een ander beeld van de Serengeti maar er zijn altijd dieren, leeuwen, jachtluipaard, olifanten, buffels, struisvogels, veel vogelsoorten, apen, hyena's en zelfs neushoorns. Verschillende kuddes Thomson- en Grantgazelles, hartebeesten, topi's enz.

De Serengeti is sinds 1951 een nationaal park, het is zo groot als bijna half Nederland (15.000 km²) en is het bekendste park van Afrika. De Serengeti is o.a. bekend door de jaarlijkse trek van de gnoes die de rivier de Mara oversteken, zich verplaatsen over eeuwenoude routes op zoek naar vers gras en water, met een gevaarlijke oversteek langs de krokodillen in het water van de Mara. De migratie van de gnoes is een continu proces. De gnoetrek volgt het patroon van de regenval, de grootste kans dat je de gnoetrek ziet is in juni- juli en december tot maart op de vlaktes tussen Serengeti en Ngorongorokrater.

Dag 8, gamedrive Ngorongoro Crater

Vroeg op. De zonsopgangen in de Serengeti, onvergetelijk! Op weg naar de Ngorongoro Crater voor een halve dag gamedrive in de krater. De Ngorongoro Crater ontstond zo'n 2-3 miljoen jaar geleden toen de vulkaan explodeerde en de bodem in

Brendafrica travels

de krater wegzonk. De rand van de krater bevindt zich op bijna 2.300 m, er is een zoetwatermeertje en een soda meer (Lake Magadi), vaak met flamingo's in de krater. Men zegt dat de krater het dichtst bevolkte wildgebied is ter wereld. Door de constante aanwezigheid van water en voedsel is het relatief makkelijk voor de dieren te overleven. Kuddes gnoes, zebra's, hyena's, jakhalzen, buffels, leeuwen, (jacht)luipaarden, fluweel aapjes, bavianen, waterbokken, olifanten enz. In de krater vind je onvoorstelbaar veel dieren. Geen giraffes en impala's maar wel nog zo'n 18 zwarte neushoorns. Als we de neushoorns spotten, vaak alleen met verrekijker goed te zien, hebben we wellicht de "big five" gescoord; de olifant, buffel, leeuw, luipaard en neushoorn. Big five is een term afkomstig uit de tijd van jachtsafari's. Vijf dieren die belangrijk waren voor hun ivoor, huid of als trofee! We slapen in een eenvoudig resort met een heerlijke douche, eten in het restaurant van het resort of elders, naar keuze in het dorpje Karatu, een dorp op ongeveer een uur rijden van de krater, waar we wat uitrusten en de omgeving verkennen. Een internetcafé, een Europees toilet en winkeltjes; we zijn terug in de bewoonde wereld.

Dag 9-10, Lake Easy, bezoek Hadzabes en Wadatoque

We bezoeken de Hadzabes en Wadatoque stam in Lake Easy. Hadzabes zijn jagers en verzamelaars, ze laten ons zien hoe ze leven, jagen en dansen. De Wadatoque hebben overeenkomsten met de Masaai, maar waren altijd elkaars vijanden. Verder een wandeling naar Lake Easy. Dit alles onder begeleiding van een ervaren gids die goed Engels spreekt. We kamperen onder de accacia van de dorpscamping.

Dag 11 & 12, vertrek naar Marangu, Mount Kilimanjaro National Park

We vertrekken vroeg in de morgen richting Arusha waar we lunchen en misschien nog wat geld pinnen, waarna we naar Marangu rijden. Onderweg maken we misschien een goede foto van de Kilimanjaro.

Marangu, onze bestemming voor deze dagen, is een klein dorp aan de voet van de beroemde Kilimanjaro, de hoogste berg van Afrika (5.895m.) in het Kilimanjaro National Park. Het dorp leeft geheel van de zaken rondom de beklimming van de Kilimanjaro. Er zijn vele gidsen en dragers nodig voor al die mensen die de berg beklimmen, voor kleding verhuur en vervoer. Eettentjes voor de wachtende gidsen en dragers. Het dorp heeft wat winkels, een houtzagerij, een markt, hotels en vele watervallen. Het is er groen en koel en er hangt een sfeer van sportiviteit, prestatie, blijheid en uitputting.

Als je hebt besloten niet de Kilimanjaro te beklimmen, heb je misschien wel zin om te wandelen naar de eerste hut, Mandara, via de zogenaamde Coca-Cola route op de Kilimanjaro. Het is totaal maximaal 5 uur wandelen, heen en terug. Een prachtige wandeling, waarbij je loopt tussen mooie begroeiing, onderweg aapjes tegen komt, een

waterval ziet, kortom genoeg plekken om uit te hijgen. In het gebied rondom Kilimanjaro National Park woont de Chagga stam. Een halve dagexcursie wordt aangeboden door verschillende plaatselijke gidsen. Wandelen, watervallen, zwemmen, een stukje met de plaatselijke bus (een zogenoemde 'daladala') naar een plek waar de Chagga ooit vochten tegen de Masaai of luieren en een boek lezen in de tuin van het hotel. Kortom, er zijn genoeg mogelijkheden na alle indrukken van voorgaande dagen.

Dag 13, reisdag van Marangu naar Bagamoyo

We gebruiken openbaar vervoer, een luxe bus en een bus van het hotel in Bagamoyo die ons bij een kruising bij Msata oppikt. We rijden door het prachtige landschap van Tanzania, langs de treinrails. Helaas er is geen personentrein meer van Arusha naar Dar es Salaam of van Moshi naar Tanga. We zien onderweg sisalplantages, een agave soort waar de onderste bladeren gebruikt worden om sisal te maken. Op dit moment is er hernieuwde vraag naar natuur producten. Sisal wordt gebruikt voor touw, vloerbedekking en kleding. De Usambara Mountains komen in zicht, vele hutten, mensen, rode aarde en ruimte. Wat is Tanzania toch een groot en mooi land. Het laatste stuk van 65 km rijden we op een zand-, kuilen- en hobbelweg, omringd door ananasplantages, cashewnotenbomen en struikgewas doorkruist met riviertjes naar Bagamoyo. We slapen in een hotel aan het strand, het hotel heeft een franse keuken.

Dag 14, Vrije dagen in Bagamoyo

Bagamoyo heeft historische betekenis. In de tijd van de sultans van Zanzibar was het een belangrijke haven en in 1891 werd het de zetel van het Duitse koloniale bestuur en werd Dar es Salaam de belangrijkste haven. Je ziet in Bagamoyo nog restanten van oude Duitse gebouwen. In de 19e eeuw was Bagamoyo het eindpunt van de slavenroute. Vanuit West Tanzania, Kigoma, liepen de slaven 1.254 kilometer via Tabora naar Bagamoyo, waarna ze verscheept werden naar Zanzibar, het centrum van de Arabische slavenhandel.

Fietsen of een historische wandeling maken met een gids of zelf het museum te bezoeken, Bagamoyo verkennen of lekker op het strand zitten onder de baobab boom starend naar de vissers dhow! De kiliklimmers sluiten zich op dag 15 aan bij de groep, als er geen klimmers in de groep zijn gaan we een dag eerder naar Zanzibar.

Dag 15, Oversteek per dhow van Bagamoyo naar Zanzibar

Zodra het tij gunstig is vertrekken we met onze dhow naar Zanzibar. Bagamoyo – Zanzibar is de kortste oversteek tussen het vaste land van Tanzania en Zanzibar eiland. Voor niet zeil-liefhebbers is er gelegenheid om op eigen kosten de ferry vanuit Dar es

Brendafrica travels

Salaam te nemen. Een dhow is een traditionele zeilboot die al eeuwen gebruikt wordt om de Indische oceaan te bevaren. Er zijn verschillende soorten, van klein tot groot, voor visserij, handel of toerisme. Het heeft traditioneel 1 zeil. De oversteek duurt afhankelijk van tij, wind en weer 3 tot 5 uur. Onze bagage gaat in plastic zakken, we hebben zwemvesten aan en er is een goede motor aan boord voor het geval de wind de verkeerde kant op waait! De boot is van de Nederlandse Stichting Marlie in Paradise en de opbrengst gaat naar educatie van Zanzibari jongeren. De boot heeft een ervaren bemanning. We lunchen aan boord, genieten van de wind en het water, springende vissen en van elkaar. We komen aan in de speciale dhowhaven van Zanzibar waar we onze belasting betalen, ons paspoort en bagage laten controleren en een stempel van Zanzibar in het paspoort krijgen. Zanzibar stelt zich nog steeds op als een zelfstandig land binnen Tanzania.

Dag 16 & 17, Stonetown, Zanzibar

Zanzibar bestaat uit twee grote eilanden: Uguja en Pemba en een aantal kleine eilandjes. Stonetown is de hoofdstad van Uguja maar iedereen noemt het Zanzibar. Stonetown is de plaats waar je je in andere tijden waant, met een haven die ruikt naar kruidnagelen en een markt waar vis, vlees, fruit, kruiden en specerijen volop aanwezig zijn. Zanzibar is beroemd om zijn specerijen. De Afrikaans/Arabische/ Indiase bevolking is altijd bereid tot een praatje. Je maakt er snel vrienden. In het labyrint van nauwe straatjes met allerlei winkeltjes en koopwaar vind je moskeen, een oud badhuis en de markt. Musea zoals het museum in the House of Wonders, zo genoemd omdat het het eerste huis in Oost-Afrika was met elektra en een heuse elektrische lift. Het Palace museum met de geschiedenis van de sultans van Oman die Zanzibar in de 19e eeuw bestuurden. Zanzibar was ooit het centrum van slavenhandel en heeft een prachtig monument, ter nagedachtenis aan de slaven, bij de Anglicaanse kerk. Een stadswandeling of een spicetour of het bijwonen van een historische voorstelling, jonge auteurs die historische figuren naspelen, zie www.creativesolutions.com. Genieten van de bijzondere sfeer van Zanzibar, aan het water zitten, lunchen met uitzicht over de zee, spice tea drinken, souvenirs kopen. Uitgaan in de plaatselijke disco?

Dag 18, 19 & 20, Oostkust Zanzibar

Verblijf in bungalows aan een van de prachtige stranden van Zanzibar aan de Oostkust in Jambiani of Zuidkust in Kizamkazi. Zanzibar is een prachtig groen eiland met buitengewoon mooie stranden met zand dat zo wit is dat het pijn doet aan je ogen. De zee heeft ongelooflijke blauwgroene kleuren. Er zijn mooie plekken om te snorkelen op bijvoorbeeld Chumbe Island bij Stonetown en Mnemba eiland in het Noorden bij Nungwi. In Kizamkazi kun je met dolfijnen zwemmen.



Op dag 21 vertrekken we einde van de dag uitgerust naar Stonetown waar we een binnenlandse vlucht nemen naar Dar es Salaam en vandaar de terugvlucht naar huis.