

Dag-tot-dag beschrijving

Dag 1. Aankomst in Dar es Salaam 's avonds, bv. vlucht KLM. Verblijf in een resort aan het strand.

Dag 2. 's Morgens tijd om rond te kijken in Dar es Salaam, een museum of een markt te bezoeken of wat te relaxen aan het strand van Dar es Salaam. Aan het einde van de middag vertrekken we met de trein vanuit het Tazara station in Dar es Salaam naar Mbeya.

De TAZARA spoorlijn is ooit door de Chinese overheid gefinancierd. De spoorlijn loopt van Dar es Salaam naar Zambia en is 1860 km lang. De bouw begon in 1970 en was klaar in 1976.

Correspondentieadres

Brendafrica travels:

Tuinstraat 42

3511 VC UTRECHT

T 0302935234

E info@brendafrica.com

B 4420487

W www.brendafrica.com

KvK 30215488

Tanzania/Zanzibar

T +255754081318

Het is een comfortabele manier van reizen, de lijn kronkelt zich door bergen, over rivieren en over de savanne van Tanzania, passeert onherbergzame streken en landelijke dorpjes en gaat dwars door het Selous Game Reserve. Giraffen rennen mee met de wagons of staan op de rails, hyena's drinken bij nabijgelegen waterplaatsen en vele gazellen en bavianen laten zich spotten vanuit de trein.

We reizen eerste (Afrikaans!) klas, eten kun je naar keuze in het restaurant of in je coupé bestellen. Beddengoed wordt verstrekt, je bed wordt zelfs opgemaakt! Slapen is geweldig in zo'n schuddende en wiegende trein. Onderweg wordt er gestopt bij allerlei stationnetjes waar mensen van alles verkopen.

Kinderen vragen onze lege water flessen, die gaan onmiddellijk in de hergebruik voor water, bakolie, petroleum en voor wat je maar in flessen kunt bewaren.

Dag 3. 's Morgens word je wakker en rij je in een heel ander landschap. De miombo bomen en struikgewas hebben plaats gemaakt voor een prachtig berglandschap. Ontbijten doe je in de trein. Om ongeveer 13.00 uur komen we in Mbeya aan waar we in een aardig hotel ons onderkomen vinden voor de komende nacht. 's Middags, als de trein op tijd is, heb je tijd om Mbeya te verkennen, het Afrikaanse stadsleven mee te maken, de markt te bezoeken of een stadswandeling te maken met een gids van de grassroots organisatie SISIKWASISI TOURS, een organisatie van jongeren gespecialiseerd in cultuur, natuur en spiritualiteit in en rondom Mbeya.

Mbeya is het bruisende middelpunt van de gelijknamige prachtige regio in het zuiden van Tanzania. Het heeft een fantastisch landschap met meren en bergen, is rijk aan wild, vogels en bloemen. Er zijn tabak- en koffieplantages. Mbeya is tevens het centrum van een belangrijk landbouwgebied. Het ligt op 1800 meter en is het hele jaar door koel, een echte Afrikaanse stad met de gebruikelijke kleurrijke Afrikaanse markt vlakbij de grens van Zambia en Malawi.

Dag 4 & 5. Er zijn prachtige wandelingen te maken in de omgeving van Mbeya. Je kunt de Ngosipeak bewandelen (2629m), de hoogste berg van het Porotogebergte, met uitzicht over een prachtig meer, een vulkaanrater. Een meer waar de gids spannende spirituele legendes over vertelt. Onderweg tijdens de wandeling van twee uur heb je kans de zwart/witte colobus(franje) aap te zien!

Interessant is het nieuwe Kitulo National Park, een plateau van 2100-2300m

hoog. Geen grote dieren maar wel een plateau vol kleurige asters, lelies, geraniums, orchideeën, grote lobelia's en protea struikgewas waar fel oranje vuurpijlen uitsteken in februari en maart. Er zijn grasland vogels en de Wildlife Conservation Society heeft er pas een nieuwe apensoort ontdekt de Highland Mangabey, een zeldzame aap die nergens anders voorkomt. Zie voor meer informatie www.wcs.org of www.southernhighlandstz.org.

De reis naar Kitulo NP geeft adembenemende uitzichten! Het park is belangrijk voor de watertoevoer van de grote rivier Chimala die naar het Ruaha National Park in Centraal Tanzania stroomt. De Ndumbi waterval is net ontdekt en is de bron van de rivier. Een groot gedeelte van het park is natuur maar er zijn nog bewoners die er hun maïsveldje hebben of veeteelhouders die vee laten grazen. Veel bomen zijn ooit door bewoners geplant en behoren niet tot de originele begroeiing en worden omgehakt. Een park in wording met alle problemen vandien. Er wordt veel aandacht aan de bewoners gegeven en gezocht naar andere plekken om te boeren en gewassen te verbouwen. Veel geld en inspanning is nodig de komende jaren om alle plannen te verwezenlijken.

Correspondentieadres
Brendafrica travels:
Tuinstraat 42
3511 VC UTRECHT
T 0302935234
E info@brendafrica.com
B 4420487
W www.brendafrica.com
KvK 30215488

Een dag relaxen aan Lake Nyasa in Matema aan het strand, een bezoek aan pottenbakkende vrouwen, een natuurlijke brug, watervallen, een grote meteoriet... het kan allemaal in de omgeving van Mbeya.

Mocht je kiezen voor Kitulo NP of een bezoek aan Matema dan vertrek je op dag 4 en kom je terug in Mbeya op dag 5. Slapen doe je in een eenvoudig hotel in Kitulo NP of in Matema.

Dag 6. In West Tanzania komen savanne landschap en groen ondoordringbaar oerwoud elkaar tegemoet, het is een gevarieerd landschap met Lake Tankanyika als belangrijkste verkeersader.

De wegen die er zijn, zijn de prachtige rode aarde wegen van Afrika, afhankelijk van het weer en onderhoud met of zonder kuilen. We vertrekken vanuit Mbeya met een bus naar Sumbawanga, een reisdag van 6 to 8 uur door afwisselend landschap, we stoppen onderweg regelmatig om de benen te strekken.

Sumbawanga is de hoofdstad van de regio Rukwa, kleiner dan Mbeya maar levendig genoeg om er gezellig rond te kijken. Als je de markt in Mbeya nog niet had bezocht kun je dat in ieder geval doen in Sumbawanga. Mocht je interesse hebben in occulte, spirituele zaken dan organiseren we een bezoek aan de traditionele genezer. We slapen in een conferentieoord met eenvoudige kamers en een goed restaurant.

's Avonds treedt op verzoek de dans- en acrobatiegroep van de jeugd van Sumbawanga op.

Dag 7, 8 & 9. De volgende dag brengt een landcruiser ons naar het Katavi National Park, een park dat een hoeveelheid wild herbergt die gemakkelijk kan concurreren met ieder ander Afrikaans natuurgebied. Men zegt dat het meer leeuwen kent dan toeristen. Het heeft een witte giraf, een albino.

Het hoofdkantoor van het park ligt bij Stalike, aan de rand van het park. Om daar te komen rijden we al door het park heen en met wat geluk zien we al wild. Wij slapen in banda's of kamers in het Resthouse in het National Park. Aapjes, giraffen, olifanten lopen daar allemaal rond.

Op dag 8 maken we een gamedrive rondom de Katavi Vlakte. Aan het einde van de dag als het niet meer zo warm is, is er gelegenheid een wandelsafari te doen met een ervaren, Engels sprekende gids die ons ook tijdens de gamedrives begeleidt.

Katavi National Park is aangewezen als National Park in 1974 en is 5000 km² groot. Katavi heeft geweldige grasvlaktes rondom het Lake Katavi, die tijdens het regenseizoen onder water staan. Aan het einde van het droge seizoen, als de rivier de enige waterbron is, komt hier veel wild. Honderden nijlpaarden wentelen zich in de waterpoelen. Grote kuddes buffels zijn dagelijks in zicht. Olifanten, zebra's, giraffen, leeuwen en misschien zelfs een luipaard, de laatste wat moeilijk te vinden maar met een beetje geluk...wilde honden. Ook vind je er kuddes roan en sable antilopes, topis, eland en gazellen. In de buurt van de moerassen vindt je de reedbuck en voor de vogelliefhebber zo'n 400 soorten vogels! Behalve gras en moerasvlaktes is er savannegebied met acacia's en miombobomen in het noordwesten van het park en niet te vergeten de amarulla boom. De vruchten worden gebruikt om de Amarulla likeur te maken. Volgens de verhalen eten olifanten de vruchten waarna ze acuut dronken gedrag vertonen.

In het oosten zijn de Mulele heuvels, bekend door de prachtige watervallen die een natuurlijke grens vormen naar het Rukwa Game Reserve. Het meeste wild spotten we bij Lake Chada in het zuiden van het park waar we op dag 9 naar toe rijden voor een gamedrive en wandeling en 's avonds weer in Stalike slapen.

Dag 10. Reisdag van Stalike via Mpanda naar Karema aan de oever van Lake Tanganyika, en van daar naar Mahale Mountain National Park. Door alleen maar groen bebost landschap "slenteren" we over de ons inmiddels bekende rode wegen naar het prachtige Lake Tanganyika waar de stoomboot M.V. Liemba ons oppikt.

De 80 jarige M.V. Liemba is een overblijfsel uit het Duits koloniale tijdperk, een begrip op het meer. Elke week vaart het van Kigoma naar Zambia en terug.

Soms heeft de stoomboot flinke vertraging, we gaan alleen naar Karema als we via de radio vernemen dat de boot op tijd zal zijn. In West Tanzania is nog niet overal een mobiel netwerk. Boekingen bevestigen bij de parken en contact met de boot gaat via radiocontact.

Karema was ooit centrum van de Belgische slavenhandel, vanuit Congo naar de kust van toenmalige Tanganyika en via de Indische Oceaan naar Zanzibar. Nadat de slavenhandel stopte kwamen de witte paters in Karema wonen.

We eten aan boord van de M.V. Liemba, drinken een colaatje of biertje en kijken naar de voorbijglijdende oevers van Lake Tanganyika. We hebben een eerste klas hut tot onze beschikking voor het geval we aan slapen toekomen. Voor we in Mahale Mountains aankomen zullen we nog wat dorpjes aandoen die allemaal hun vracht willen meegeven aan de M.V. Liemba. Dit gaat altijd gepaard met veel spektakel en vrolijkheid en handel op het water.

Lake Tanganyika is het langste zoetwatermeer ter wereld. Het strekt zich uit van Burundi in het noorden tot Zambia in het zuiden over een afstand van 675km. Met een diepte van bijna 1500m is het het op één na diepste meer en de oevers

Correspondentieadres
Brendafrica travels:
Tuinstraat 42
3511 VC UTRECHT
T 0302935234
E info@brendafrica.com
B 4420487
W www.brendafrica.com
KvK 30215488

Tanzania/Zanzibar
T +255754081318

zijn ongelooflijk mooi, veel groen afgewisseld met rotspartijen. Lange zandstranden, waar je vaak de bavianen ziet spelen, rustieke vissersdorpen en daar waar nog niet gekapt is: oude bomen. Er zijn 100 inheemse vissoorten in het meer en het water is helder blauw.

Als de boot niet meewerkt, rijden we met de landcruiser naar een plaatsje dat noordelijker ligt naast Mahale Mountain National park. Daar nemen we afscheid van de chauffeur en pikken de parkrangers ons op en varen we met de parkwachtersboot naar het hoofdkantoor.

Dag 11 & 12. We hebben Mahale Mountains bereikt! We slapen 2 nachten in het Mahale Mountain National park in banda's te midden van het oerwoud op loop afstand van het strand van lake Tanganyika. 's Morgens hoor je soms de chimpansees al.

De chimpansee liefhebber is eindelijk waar hij wezen wil. We gaan vroeg wandelend op pad, op zoek naar de chimpansees. Er zijn geen gamedrives mogelijk in dit park! Verschillende routes zijn te bewandelen. Chimpansees zijn binnen drie of vier uur wandelen te spotten. De gidsen beginnen meestal daar waar de chimpansees de vorige nacht hebben geslapen en volgen dan de sporen. Een Ranger beschermt ons tijdens de tocht, want i.p.v. chimpansees zouden we ook een luipaard of leeuw kunnen spotten! Eenmaal chimpansees gevonden blijven we daar niet langer dan 1 uur. Op die manier worden de chimpansees zo min mogelijk gestoord in hun leven.

Foto's neem je ZONDER flits! We wandelen in kleine groepen van hooguit 5 personen, elke groep met een eigen gids. Chimpansees zien is een onvergetelijke ervaring. Liefhebbers van bergwandelen kunnen eventueel in Mahala Mountains de Nkungwe Peak beklimmen, met een hoogte van 2472m. Dit kan in een dag maar moet wel van te voren gemeld worden!

Door de unieke ligging van Mahale Mountains NP aan de oever van Lake Tanganyika, waar het water schoon en bilharzia vrij is, heb je na de wandelsafari's gelegenheid tot vissen, zwemmen en snorkelen.

De waterrand en strand horen niet bij het nationale park, je kunt daar lopen zonder ranger, er zijn geen krokodillen of nijlpaarden maar wel prachtig gekleurde hagedissen. 's Nachts kun je een wandeling maken om de nachtdieren te spotten zoals genet, white tailed mongoose, bushbuck en slow moving giant rat.

Aan het einde van de middag op dag 12 vertrekken we met het vliegtuigje van de missie naar Kigoma, 5 personen tegelijk dus wellicht vliegt de piloot twee maal.

Mahale Mountains National Park, gecreëerd in 1985 ligt direct aan de oever van Lake Tanganyika, omvat 1613 km² en wordt doorkruist door het mistige en ruige Mahala gebergte. Het is het minst bezochte en minst toegankelijke park van Tanzania. Het is een ecologisch interessant park want het bevat plantensoorten en dieren die in Oost- en West Afrika voorkomen. Het is rijk aan vogelsoorten en vlinders. Binnen de grenzen van dit park leven 700-1000 chimpansees. Sinds 1961 werd in dit park onderzoek gedaan naar de chimpansees, twee groepen in het noordwesten van het park zijn geobserveerd door de Japanse onderzoeker Junichiro op o.a. gedrag, gebruik van medicinale planten, kannibalisme en

Correspondentieadres
Brendafrica travels:
Tuinstraat 42
3511 VC UTRECHT
T 0302935234
E info@brendafrica.com
B 4420487
W www.brendafrica.com
KvK 30215488

Tanzania/Zanzibar
T +255754081318

gebarentaal. Andere dieren in Mahale Mountain NP zijn: olifant, leeuw, luipaard, buffel, giraf, kudu, eland, de zeldzame roan en sable antilope, de red en black-and-white colobus monkey en andere apen.

Dag 13. (en eventueel dag 16) Vrije dag Kigoma.

De stad Kigoma was al gewild tijdens de Duits koloniale periode door zijn natuurlijke diepe haven. Kigoma is vanaf 1914 eindpunt van de centrale spoorlijn door Tanzania en een aangename plaats om een paar dagen te verblijven. Er woont een smeltkroes van mensen uit Tanzania en omliggende landen.

We verblijven in een gezellig guesthouse vlakbij het meer, waar je kunt genieten van spectaculaire zonsondergangen met uitzicht op de achterliggende bergen van de Republiek Congo en hebben we een vrije dag.

De regionale hoofdstad Kigoma had een hoofdstraat met prachtige mangobomen. Echter de zandweg heeft plaats gemaakt voor asfalt en de mangobomen zijn er niet meer. Gelukkig alleen maar in de hoofdstraat, alle andere wegen zijn schaduwrijk en vol bomen.

De plaatselijke markt is een bont geheel van fruit, groentes en allerlei soorten vis uit het meer. Verder een veelheid aan gekleurde lappen uit Nigeria, Congo en Tanzania. De zgn. kanga's: omslagdoeken die door Tanzaniaanse vrouwen gedragen worden, vaak versierd met een tekst, een spreekwoord of een politieke c.q. ondeugende boodschap. Leuk als souvenir.

Ben je geïnteresseerd in een stukje geschiedenis, bezoek dan het station uit de Duits koloniale tijd of een museum dat herinnert aan de dagen van Livingstone dichtbij in het dorp Ujiji. Kortom, op je vrije dag verken je Kigoma of als je meer in de geschiedenis van Tanzania wil duiken onderneem je een excursie naar Ujiji. In Ujiji is de marktplek te zien waar vroeger de slaven vanuit Congo werden verhandeld en op transport werden gezet via Tabora en Bagamoyo naar Zanzibar voor de Arabische slavenmarkten aldaar. Bij het kleine museum staat een speciale mangoboom waar Stanley en Livingstone, Europese ontdekkingsreizigers uit de 19e eeuw, elkaar ontmoetten. Een gids vertelt je graag de geschiedenis, misschien versta je hem niet maar je moet er zeker lachen!

Voor sociaal en milieu geïnteresseerde reizigers is er de mogelijkheid om plaatselijke projecten te bezoeken die opgezet zijn door het Jane Goodall Institute. Projecten waarin mensen actief voor hun eigen leefomgeving zorgen, waar bomen geplant worden, ontmoeting en educatieprojecten voor kinderen en jongeren. Dorpseducatie en inkomensprojecten. 's Avonds is er gelegenheid met de plaatselijke vissers te nachtvissen op de dagaa visjes. Deze kleine visjes worden gedroogd, verpakt voor de handel en in het dagelijkse maal van de plaatselijke bevolking in een saus van tomaten en uien verwerkt. Overal aan de kust van Lake Tanganyika ligt de dagaa te drogen.

Dag 14, 15 & 16. Op weg naar het prachtige kleinste nationale park van Tanzania, Gombestrom National Park. Dit park ligt 25 km boven Kigoma, we varen er met een publieke of prive-watertaxi in 3 uur naar toe.

We ondernemen onze laatste wandelsafari's op zoek naar de chimpansees ooit

Correspondentieadres
Brendafrica travels:
Tuinstraat 42
3511 VC UTRECHT
T 0302935234
E info@brendafrica.com
B 4420487
W www.brendafrica.com
KvK 30215488

Tanzania/Zanzibar
T +255754081318

door Dr. Jane Goodall bestudeerd. De wandelsafari's zijn vroeg in de morgen of aan het einde van de middag. Er zijn twee routes, je klimt eventueel naar de Kakombe en Mkenke watervallen, het opsporen van de chimpansees kost een half uur tot drie uur. Er zijn ongeveer 100 chimpansees in het park verdeeld over drie groepen, de groep van Dr. Jane Goodall heet de Kaskaleagroep en bevindt zich vaak in het centrum van het park. Soms zie je de chimpansees van maar 5 m. afstand, foto's neem je weer zonder flits! Je loopt door het dichte bos temidden van de geluiden van vogels, insecten, apen en andere inwoners van het woud en hebt vaak onverwacht uitzicht op adembenemende landschappen. Daar waar fruit te vinden is vind je zeker chimpansees! Gombe Stream is meer dan alleen chimpansees, het ecosysteem is uniek, endemische planten, vogels. We slapen één of twee nachten in Gombe Stream NP. in een eenvoudig guesthouse vlakbij een dorpje of in het park zelf, afhankelijk waar plek is. Vrouwen uit het dorp koken heerlijke maaltijden voor ons. Een nacht is optioneel. Aan het eind van dag 15 of 16 ben je weer terug in Kigoma.

Correspondentieadres

Brendafrica travels:

Tuinstraat 42

3511 VC UTRECHT

T 0302935234

E info@brendafrica.com

B 4420487

W www.brendafrica.com

KvK 30215488

Tanzania/Zanzibar

T +255754081318

Gombe Stream National Park is sinds 1968 een nationaal park en wel het kleinste van Tanzania, 52km². Het park is niet breder dan 3.5 km van oost naar west, en ligt aan het Lake Tanganyika. Het is tevens het hoogste park: 773 tot 1500 m. Gombe Stream is een altijd groen oerwoud met 13 riviertjes die allen uitkomen in Lake Tanganyika. Binnen de grenzen van het park zijn twee prachtige watervallen, de Kakombe en de Mkenke. Het is de plek waar Dr. Jane Goodall in 1960 aan haar studie van wilde chimpansees begon. Chimpansees zijn net als de mens sociaal en intelligent en geven uiting aan hun emoties. Chimpansees passen zich aan hun omgeving aan, geven kennis door en maken gebruik van simpele hulpmiddelen. Een van Jane Goodall's eerste ontdekkingen was dat chimpansees uit Gombe twijgjes gebruikte om insecten uit een termietenberg te lepelen. Chimpansees eten niet alleen bladeren en fruit, maar zijn omnivoor. Ze zijn gek op de red colobus aap! Ze jagen in groepen. Dit gegeven verbaasde de wetenschap niet, maar toen Jane Goodall publiceerde over agressie, kannibalisme en oorlogsvoering onder de chimpansees riep dat weerstand op! Te confronterend met ons eigen gedrag? Zie voor meer informatie www.janegoodall.com.

Andere dieren in Gombe Stream: velvet monkey, blue monkey, red tailed en red colobus monkey, visarend, de Palm Nut gier en vele andere vogels die je misschien niet ziet in het ondringbare woud maar zeker hoort..

Dag 17. Binnenlandse vlucht naar Dar es Salaam of naar Zanzibar voor een verlenging. De échte treinliefhebber heeft de gelegenheid om in plaats van te vliegen, per trein van Kigoma naar Dar es Salaam te reizen (1254 km).

De route volgt de oude slavenroute. Slaven liepen deze route! Het is een prachtige treinreis, en men stopt veel. Elk dorp heeft weer een ander product in de aanbieding! Vaak niet wat je nodig hebt, maar wel spectaculair. Bijvoorbeeld alleen maar bananen of bonen, zout in Uvinza, pollepels, snuisterijen. Elders, thee en pannenkoeken in Morogoro en zelfs een compleet uitgestalde barbecue met heerlijke gegrilde kip en patat! Je hebt geregeld tijd om uit te stappen en wat te kopen.

De treinreis duurt tussen de 36 en 44 uur, eten en koude drankjes aan boord, de 1ste klas heeft twee bedden en een wastafel, het bed wordt weer opgemaakt! Het is alleen voor de echte liefhebber, want de trein vertrekt in tegenstelling tot

de Tazara Lijn vaak te laat, heeft vertraging of gaat langzamer door bijvoorbeeld de weersomstandigheden. Kortom je moet tijd hebben om de reis te verlengen. Neem van te voren contact met ons op als je met de trein wilt.

Het handigste is om een verlenging Zanzibar te boeken en maar te kijken wanneer je daar aankomt

Verlenging Zanzibar

Een verlenging op Zanzibar is naar keuze 5 dagen of meer. Kosten voor 5 dagen inclusief hotels, een transfer naar een ander hotel aan de kust en terug, advies reisbegeleider en binnenlandse vlucht Zanzibar naar Dar-es-Salaam. In de haven van Zanzibar ruikt het naar kruidnagelen, in de stad Stonetown verdwaal je in het labyrint van nauwe straatjes met allerlei winkeltjes en koopwaar in een Afrikaans/Arabische sfeer. Je waant je in het verleden. Veel moskeën, een oud badhuis, een museum in the House of Wonders, zo genoemd omdat het het eerste huis was met elektra en een heuse elektrische lift. Het Palace Museum met de geschiedenis van de sultans van Oman die Zanzibar in de 19de eeuw bestuurden. Een prachtig monument ter ere van de slaven bij de Anglicaanse kerk. Een stadswandeling of een spicetour met onze speciale gids Baroek of een cultureel historische voorstelling door Zanibari auteurs. Zanzibar is bekend om zijn fruit, specerijen en kruiden. Het is een prachtig groen eiland met buitengewoon mooie stranden met zand dat zo wit is dat het bijna pijn doet aan je ogen. De zee heeft een ongelooflijke blauw-groene kleur. Er zijn mooie plekken om te snorkelen bijvoorbeeld rond Chumbe Island bij Stone Town en Mnemba eiland bij Nungwi. In het zuiden bij Kisamkazi kun je met dolfijnen zwemmen. Zeilliefhebbers kunnen met de dhow van de stichting "Marlie in Paradise" een rondtrip maken om het eiland in vier dagen of oversteken van Zanzibar naar Bagamoyo of Saadani National Park, of eenvoudig vanuit Stonetown een sunsettrip ondernemen als afsluiting van de vakantie. Zie voor meer informatie op onze site www.brendafrica.com onder 'Zeilen rond Zanzibar'.

Correspondentieadres

Brendafrica travels:

Tuinstraat 42

3511 VC UTRECHT

T 0302935234

E info@brendafrica.com

B 4420487

W www.brendafrica.com

KvK 30215488

Tanzania/Zanzibar

T +255754081318